

Mijn wormje hangt er aan
dus papa heeft zijn best gedaan
ook van mama mag ik niet klagen
zij heeft me al die maanden moeten dragen.
nu wil ik toch wel laten weten
dat ik zal heten.

Na een klap op mijn blote billen
begon ik als jongen/meisje hard te gillen.
Zodat ik u kon laten weten
dat ik zal heten.

Zwarte/blonde haartjes
Driftige gebaartjes
Handjes, voetjes, oogjes, oren
Dolbijl zijn wij dat onze zoon/dochter is geboren.

Hij is nog bijna niets,
zo klein en helemaal onwetend,
maar toch zo groots en fijn,
wat hij/zij voor ons betekent.

Niet helemaal gepland,
maar reuze verblijd
zijn wij dolgelukkig
met onze kleine meid/jongen!

Eindelijk is het zover.
Wij kunnen u laten horen
dat er bij ons een zoon/dochter is geboren.

Elf weken eerder dan verwacht
werd jij met spoed ter wereld gebracht
Maar nu mag iedereen het horen:
"Er is een (dapper klein manneke/lief klein
meiske) geboren!"

Je was er eerder dan verwacht,
met gram ook iets kleiner dan gedacht.

Op .. MAAND 200. kwam je in ons leven,
een prachtige zoon/lieve dochter
aan wie we veel liefde zullen geven.

Ik laat me graag bewonderen.
maar bel m'n papa en mama eerst even.
je kunt ze op bereiken.
als je dit kleine j'm wilt komen bekijken.

Teder, lief en nog zo klein,
een stil moment om dankbaar te zijn.
Vol trots laten wij u horen,
dat onze zoon/dochter op xx/mm/jjj is geboren.

Het regent zonnestralen,
Dat geeft warmte in ons hart.
Ons zonntje/dochterje is geboren,
Dat gevoel is heel apart.

We hebben lang van je gedroomd
veel langer dan negen maanden
Lang op je gehoopt
langer dan negen maanden
Heel lang over je gesproken
veel langer dan verwacht
Papa werd een beetje stil
Mama bleef zoeken naar haar kracht
En nu ben je er
Wij kunnen het haast niet geloven
Voor ons is het geen cliché
hier werd een echt wonder geboren(naam)
eindelijk ben je daar!

Zo'n breekbaar begin
maar jij zag de zin om te willen leven...
Vecht maar kleine meid/jongen
en nu niet stil blijven staan...
Samen kunnen wij
de hele wereld aan...

Een mooi moment overtreft al onze dromen
want vandaag ben jij op de wereld gekomen
Een jongejie/meisje, zo zacht, zo teer en klein
wie had gedacht, dat jij zo mooi zou zijn

Lang gehoopt...
Lang gedroomd...
Liefdevol verlangend uitgekeken...
Onze droom werd werkelijkheid,
Dankbaar en gelukking
melden we de geboorte van

Klein lief kind
al maanden een
deel van ons leven.
Niet genomen
maar gegeven
Nu je bent geboren,
zijn wij stil en blij.
Voor ons heel bijzonder
dat ben jij.

Met z'n tweeën van start
dat gaat lekker hard.
Maar nu passen we ons tempo aan,
omdat we met z'n driëén gaan.

Wij kijken naar het broze
naar het wonder van ons kind.
veel schoner dan de rozen
die wiegen in de wind.

Ons kindje,
zo klein, zo zacht
wat een wonder
wat een pracht

Welkom kindje op de wereld
welkom kindje kom erbij
want op deze grote aarde
is voor jou een plaatsje vrij...

Mama's buik zo warm en fijn
werd na negen maanden wat te klein
De wereld o zo groot
Zie ik voorlopig vanuit m'nouders schoot.

In je kamertje hebben we zitten wachten
vele dagen en soms ook nachten
duizend keer schreven wij jouw naam
in onze adem op het raam
nu lig je hier zo klein
en zijn we trots dat wij jouw papa en mama zijn.

Een droom komt uit,
een wens vervult.
Een lege plek
is nu gevuld.

Er was eens
is voor ons: er is
Het sprookje krijgt
betekenis

Twee handjes grijpen in de wereld,
al is die wereld nu nog klein.
Dat wat die handjes zullen grijpen,
steeds het goede moge zijn.

Je hebt van twee mamma's twee oma's gemaakt
vervulde hun tederder dromen
je hebt van twee pappa's twee opa's gemaakt
alleen maar door bij ons te komen.

Nog maar net op de wereld
nog maar net een klein leven
nog van alles te leren
en al zoveel te geven.

Zo klein, teer en onwetend
Zo groot is het geluk wat jij
voor ons betekent lieve kleine

Een droom
Een diep verlangen
Die droom werd met jou geboorte door
werkelijkheid vervangen.

Opzij, opzij, want ik wil er nu wel eens bij
.... is mijn naam
had je hem nog niet op je kalender staan,
zet hem er dan maar bij,
op is er nog een plaatsje vrij.

Het kind loslaten,
Dat in je heeft geleefd
Kan alleen als je wilt erkennen
Dat het zich kan redden
Met vallen en op staan
Loslaten is niet de val breken,
Maar er zijn bij het opstaan.

Je bent door Hem aan ons gegeven
In liefde aan ons toevertrouwd
toch zal je alleen echt kunnen leven
Als Hij jou in zijn handen houdt.

Waar komt een kind vandaan,
Van ver en zonder naam.
Het is nog niemand, spreekt geen woord.
Heeft van 't kwaad nog niet gehoord.
Dan roepen mensen hij hoort erbij.
Woon hier bij ons, woon hier bij mij.
De wereld wordt een huis voor jou,
En liefde maakt een mens van jou.

Ogen als sterretjes,
een mensje zo klein
je gedachten nog verretjes
wat zij wij blij jouw papa en mama te zijn.

Wat ooievaar?
Niks ooievaar!
Gewoon .. je weet wel.
En nu ben ik geboren.

Als ik dit wonder vatten wil,
dan wordt ons hart van eerbied stil,
Als ik jou zie zo klein en teer,
kan ik slechts fluisteren: "Dank u Heer"

Een keuze met ons hart
Jouw bestaan hierdoor gestart
Geniet van regen, zon en wind
geniet het leven, lief kind.

En nu maar wachten op je eerste hapjes
je eerste traantjes en je eerste stapjes
Het eerste lachje en je eerste tandje
het eerste echte zwaaien met je handje
je eerste woordjes en je eerste zinnen
ons groot avontuur kan nu beginnen.

Wie dit kleine mensje ziet,
gelooft z'n eigen ogen niet.
En zal moeten beamen,
Wonderen maak je nog altijd samen!

Ik vond het fijn om bij mama te zijn....
....maar nu ik ook mijn papa ken,
ben ik blij dat ik geboren ben!

Hallo!
Hier ben ik eindelijk!
En iedereen mag nu weten
dat ik een jongen/meisje ben en
zal gaan helen.

Hoera bij ons is het feest
want de ooievaar is geweest.
En weet je wat hij bracht,
een zoon/dochter, wie had dat verwacht.

Dat ik hier ben
heb ik niet zelf bedacht
er was een kracht
die mij ter wereld bracht.

